

---

# De Wassaense Krant 12 oktober 2013

Date : 11-10-2013

## De Wassaense Krant 12 oktober 2013

Overleven bij Scouting van Woesik

Bij Scouting van Woesik is iedere week wel wat te beleven. Veel buurtbewoners zien iedere zaterdag de enthousiaste kinderen en leiding buiten bij de scouting vele leuke activiteiten doen.



Afgelopen zaterdag waren alle groepen bezig met overleven. De zeeverkenner hebben gepionierd, met alleen maar palen en touwen hebben zij een hoge uitkijktoren gebouwd. De junioren hebben allemaal een eigen pijl en boog gemaakt en de welpen en de bevers hebben pinda kaas gemaakt. Daarna hebben zij op een kampvuur pannenkoeken gebakken.

Ondertussen waren enthousiaste ouders binnen aan het klussen. De oude keuken en vergaderhok worden omgebouwd naar een mooie, grote multifunctionele ruimte. En de wc van de meisjes wordt nu ook opgeknapt, die van de jongens in bijna klaar.



Dat de opkomsten van Scouting van Woesik heel leuk zijn, blijkt wel uit het feit dat er iedere week wel een nieuw kind komt kijken en dat er in de maand september al 10 nieuwe leden bij zijn gekomen.

Wilt uw kind ook iedere zaterdag leuke avontuurlijke dingen doen? Komt u dan samen met uw kind langs bij Scouting van Woesik, van Duivenvoordelaan 560. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neemt u dan contact op met Inge Pronk,

