
Zomerkamp 2013!

Date : 06-08-2013

Zomerkamp 2013!

Cowboys & indianen en Piraten

De kinderen van scouting van Woestik zijn allemaal weer thuis na een fantastisch zomerkamp in Reeuwijk! Met mooi weer, leuke spellen, gezellige kinderen en een goede sfeer, hebben de kinderen en de leiding van scouting van Woestik een heel leuk zomerkamp meegemaakt.

Bevers en Welpen: Cowboys & indianen.



Nadat de ouders weg waren en alle bedden lagen, begon het kamp pas echt! We hebben met z'n allen het kamplied gezongen en zijn we op verkenning gegaan in de buurt. Na het eten nog een spel en toen heerlijk naar bed.



Elke ochtend begonnen we met knikken en knakken, zodat we goed wakker waren. Zo hebben de kinderen een indianengewade gemaakt, cowboys geschoren en met pijl en boog op dieren gejaagd. Onze dappere Bevers en Welpen hebben zelfs een indiaan gered.



Het was mooi weer en erg warm. Zwemmen en spelletjes op het water waren dan ook favoriet. Maar ook de waterspelletjes op land waren leuk.



Voor het slapen was er ook nog een spel óf zaten we bij het kampvuur met marshmallows.

Als afsluiting van de week was er een bonte avond, waar alle kinderen en stafleden een leuk stukje hebben opgevoerd, met aan het einde van de avond een disco!

De Junioren en Zeeverkenners: 'Piraten'.



De Zeeverkenners zijn op sleep naar zomerkamp gegaan, we hebben 10 uur lang gevaren. Met de boten en alle spullen die we gedurende het zomerkamp nodig hadden zijn we naar Reeuwijk gevaren. De Junioren zijn door de ouders naar het kampterrein gebracht. Toen kwam de eerste uitdaging: tenten opzetten. Het was een hele klus, maar het is gelukt!



's Avonds zijn we gaan zwemmen in het meer, tot Luna flessenpost vond! We zijn snel terug gegaan naar het kampterrein. Het was een brief van piraat Langbaard, waarin stond waar de schatkaart was verstopt. Eerst dus zoeken. Vervolgens de spellen en activiteiten goed meedoen, zodat de leiding hints aan de kinderen kon geven en zodat zij stapjes dichterbij de schat kwamen. De schatkaart bestond uit coördinaten, we wisten nog niet waar de schat lag, hier moesten we in de loop van de week achter zien te komen.



De hele week was het zulk lekker weer, dat de kinderen eigenlijk alleen maar wilden zwemmen, zeilen was eigenlijk te warm. In de eerste paar dagen was er geen wind, we hebben geprobeerd te zeilen, maar dat lukte niet zo goed.



Dus deden we wat we het beste kunnen....spellen in gedaan het water en spellen met de Mer (de motorboot). We hebben geplukt, met de kano achter de Mer, bommetjes gemaakt en nog veel meer.



De laatste paar dagen kwam er gelukkig wat meer wind en bleef het lekker weer. We hebben een route gezeild, tikkertje met de bal gedaan, de junioren hebben zelfs een keer zonder leiding gezeild!! Op vrijdag zijn we op zoek gegaan naar de schat, dit hebben we lopend gedaan. Toen we aankwamen op de plek waar de schat zou moeten liggen, zagen we een hoop met tonnen, palen en lijnen liggen. Gelukkig lag de schat er ook tussen! Een nieuwe uitdaging, een vlot bouwen en zo de schat op het kampterrein krijgen. Het is gelukt, een stevig vlot hoewel hij niet helemaal heel is aangekomen op het kampterrein. Kortom, het was een geweldig zomerkamp! We hebben alweer zin in volgend jaar!