

---

# De Wassenaarse Krant 22 januari 2013

Date : 22-01-2013

## De Wassenaarse Krant 22 januari 2013

Scouting Van Woesik gaat meer dan 1000 koekjes bakken. Wie bakt er mee?

De Bevers en Welpen van scouting Van Woesik gaan zaterdag 26 januari koekjes bakken. Zij hebben afgelopen week meer dan 1000 scoutingkoekjes verkocht aan familie, vrienden en bekenden.

Stichting Marente heeft een oven beschikbaar gesteld om de grote hoeveelheid te kunnen bakken. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het zomerkamp dat elk jaar weer het hoogtepunt van het Scoutingjaar is.

Het leuke van koekjes bakken is het samenwerken. Samenwerken is één van de belangrijke kernwaarden van Scouting wat we hierbij prima in de praktijk kunnen brengen.



Koekje met een missie

Het scoutingkoekje is niet zomaar een koekje, het is een koekje met een missie. Met de verkoop van het koekje verdienen de scouts geld om hun zomerkampen nog leuker te maken. Het verkopen van koekjes is een lange traditie binnen Scouting. Amerikaanse scouts verkopen al sinds de jaren '20 van de vorige eeuw koekjes om geld bij elkaar te sparen voor bijzondere activiteiten. De van Woesik scouts geven een geheel eigen draai aan deze traditie door met de zelfgemaakte scoutingkoekjes vele mensen blij te maken.

Geen lid maar toch koekjes bakken.

Ben je tussen de 5 en 10 jaar en wil jij mee scoutingkoekjes gaan bakken? Dan ben je welkom op zaterdag 26 januari om 9.30 uur. Adres: Van Duivenvoordelaan 560 (naast de jachthaven). Meld je van te voren even aan bij Inge Pronk 06-14316450 zodat wij voor jou een plekje in de auto kunnen reserveren.

Scouting Van Woesik bestaat uit de volgende groepen:

Bevers (5 t/m 7 jaar) hebben opkomst op zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur en blijven rond het scoutinggebouw waar ze zowel binnen als buiten vele spelmogelijkheden hebben.

Welpen (8 t/m 10 jaar) hebben opkomst op zaterdag van 9.30 tot 12.00 en blijven ook in en rond het scoutinggebouw. Dit jaar zullen ook de Bevers en de Welpen af en toe mee gaan zeilen. Naast gezelligheid is veiligheid ook heel belangrijk, dus alle kinderen zullen redvesten dragen. Ook de ouders zullen de kans krijgen om een keer mee te varen.

Zeeverkenners (11 t/m 15 jaar) en Wilde Vaart (16 t/m 18 jaar) gaan in de periode van april tot en met oktober elke zaterdag naar de Kaag. Ze vertrekken om 8.00 uur met de 'sleep'. Dat is een motorboot met daarachter alle zeilboten. Ze keren eind van de middag weer op dezelfde wijze terug naar Wassenaar. Deze manier van vervoer is relaxed, veilig en ze kunnen zo nog even lekker nagenieten van de gezellige dag. In de winter wordt er druk geklust aan de boten en tussendoor worden er ook nog leuke spellen gedaan. Plezier staat bij Scouting van Woesik voorop.

Het terrein rond het scoutinggebouw zal nog leuker gemaakt worden. Met elkaar gaan de kinderen hutten bouwen, waaronder een blokhut en boomhut. De Zeeverkenners en de Wilde Vaart gaan samen met het bestuur plannen bedenken, materiaal verzamelen en bouwen.

Op dit moment is er, in elke groep, nog plek voor nieuwe leden. Omdat scouting zo veelzijdig is, mogen kinderen die

---

belangstelling hebben de eerste drie weken gratis meedoen. Kijk voor meer informatie op onze website: [www.vanwoesik.com](http://www.vanwoesik.com). Of bel met één van de bestuursleden: Inge Pronk 06- 14316450. Je kunt natuurlijk ook eens langskomen op zaterdagochtend. Adres: Van Duivenvoordelaan 560 (naast de jachthaven).