

---

## Wassenaarders 15 november 2012

Date : 15-11-2012

## Wassenaarders 15 november 2012



---

## Ruim 100 stampot-eters bij Van Woestik

Het was afgelopen zaterdagavond gezellig druk bij Scouting van Woestik. Ruim 100 mensen waren naar het scoutinggebouw gekomen om stampot mee te eten. Langs het pad stonden witte emmers met waxinelichtjes en iedereen werd welkom geheten met warme chocolademelk en een bastognekoek. Daarna was er keus uit 3 stampotten: hutspot, boerenkool en stampot andijvie. Er was flink ingekocht; 30 kg aardappels, 4½ kg andijvie, 4½ kg boerenkool, 3 kg uien, 10 kg hutspot en 39 rookworsten. Als toetje kreeg iedereen een Danoontje die, zoals de kinderen op kamp gewend zijn, leeg gezogen moest worden. Na het eten werd onder het genot van een kopje koffie en thee, het vernieuwde bestuur voorgesteld aan alle geïnteresseerde ouders. Leo Bellekom, Inge Pronk, Fabian Brederode, Jack van Beelen, Remco van Kuijen, Jeffrey Slats en Madeleine Blom hebben veel nieuwe plannen voor dit scouting jaar. Ondertussen konden de kinderen marshmallows warmen bij het kampvuur. Het was een zeer geslaagde avond. De Wilde Vaart had een fantastische maaltijd gemaakt voor al deze mensen.

Ben je tussen de 11 en 16 jaar en hou je van avontuur, kom dan a.s. zaterdag om 13.30 uur naar de parkeerplaats van hotel Duinoord. Samen met de Zeeverkenneren doen we een leuk spel in het bos en de duinen.

Vindt u de scouting ook iets voor uw kind? Uw kind is iedere zaterdag van harte welkom om mee te doen bij één van onze groepen. U kunt voor informatie kijken op onze site [www.vanwoestik.nl](http://www.vanwoestik.nl) of u kunt bellen Inge Pronk (06-14316450). U vindt ons mooie scoutingterrein aan de van Duivenvoordelaan 560 (ingang naast de jachthaven). (Tekst: ingezonden.)