
De Wassenaarse Krant 2 oktober 2012

Date : 02-10-2012

De Wassenaarse Krant

Zeilen met scouting Van Woestik

Iedere week gaan de Wilde Vaart en de Zeeverkeners van scouting Van Woestik zeilen.



Zij verzamelen bij het scoutinggebouw aan de van Duivenvoordelaan en maken de zeilboten klaar voor gebruik. Daarna gaan zij in een lange sleep naar de Kaag of de Vlietlanden. Zij worden getrokken door één van de motorboten. Zij varen er ongeveer 1,5 uur over. Het voordeel van een sleep is dat zij de afstand niet met de fiets of auto's hoeven af te leggen. En het is natuurlijk gezellig!

De Wilde Vaart loopt af en toe mee bij de andere speltakken. Zo leren zij hoe het is om leiding te zijn en kunnen zij later eventueel leiding worden.

Vorig weekend hadden de Zeeverkeners hun kampje bij de Kaag. Overdag scheen de zon en er was een goede wind om te zeilen. 's Avonds was het fris, maar natuurlijk was er een kampvuur om op te warmen.

De Bevers en de Esta's hebben hun programma's rondom het scoutinggebouw. Afgelopen zaterdag hadden zij een gezamenlijke opkomst. Via een speurtocht met allerlei opdrachten en aanwijzingen kwamen zij op de plek waar een echte schat was verstopt. Na wat graven vonden zij voor iedereen lekkers.

Vindt u de scouting ook iets voor uw kind? Uw kind is iedere zaterdag van harte welkom om te komen kijken bij één van onze groepen. U kunt voor informatie kijken op onze site www.vanwoestik.nl of u kunt bellen met één van de bestuursleden Inge Pronk (06-14316450).

U vindt ons scoutinggebouw aan de van Duivenvoordelaan 560 (ingang naast de jachthaven).