

Date : 06-12-2011

De Wassenare Krant 6 december 2011

# Sinterklaas reed de Van Woesik niet stilletjes voorbij



Afgelopen zaterdag begon het als een normale opkomst bij de Bevers en Esta's aan de Van Duivenvoordeaan. Vanaf half 10 kwamen de kinderen binnen en begonnen ze met het opstellen en het zingen van Sinterklaasliedjes totdat er ineens hard op

de deur werd geklopt. Het was Sinterklaas met twee pieten. Nadat alle Bevers en Esta's waren voorzien van strooigoed gingen ze samen met de Sint in een kring zitten, want de Goedheiligman kwam cadeautjes brengen! Al snel bleek dat een Piet

de zak met cadeaus was kwijtgeraakt. Daarom vroegen ze de kinderen te helpen zoeken naar de zak met cadeaus. Dankzij de behulpzame Bevers en Esta's waren de cadeaus snel boven water en kon Sinterklaas de cadeaus uitdelen met een bijbehorend verhaaltje over ieder kind uit het grote boek.

De kinderen bedankten de Sint door hard voor hem te zingen waarna Sinterklaas weer vertrok, hij had het immers druk! De pieten hadden nog wel wat tijd om even te blijven. Zo hebben ze nog gedanst met de Pieten, een quiz gedaan waarbij beide Pieten een eigen team hadden van Bevers en Esta's, pakje-leggen in plaats van zakdoekje leggen en de stoelendans. Het was een opkomst om nooit meer te vergeten en de tijd was daarom ook zo voorbij. Tot volgend jaar Sinterklaas! (Tekst en foto: ingezonden.)