

# De Wassenaarse Krant 6 september 2011

Date : 06-09-2011

## De Wassenaarse Krant 6 september 2011

### Nieuw seizoen bij Scouting van Woestikgroep

**O**p 20 augustus 2011 begon scouting Van Woestikgroep weer aan een nieuw seizoen. Op deze mooie zonnige dag begon zo als ze het noemen met 'de aller eerste opkomst'.

De dag begon om 10:00 uur met het gezamenlijk opstellen waarbij het oudste lid (Jasper Schrama) en het jongste lid (Nicky den Hollander) van de groep, de vlag van de Zeeverkeners omhoog hezen.

Met de aller eerste opkomst zullen van bijna elke speltak een paar kinderen, zoals dat heet, overvliegen naar de volgende speltak. De kinderen die overvliegen moesten een leuk, maar ook zeker lastige hindernisbaan over om vervolgens bij hun

nieuwe staffid de hand te schudden en verwelkomd werd bij zijn of haar nieuwe speltak.

Als eerste begonnen de jongste van de groep, de Bevers, met het afleggen van de hindernisbaan. Totaal vlogen er 4 Bevers over naar de Esta's. Van de Esta's zelf vloog er niemand over naar de Zeeverkeners. Toen alle Bevers die waren overgevlogen uiteindelijk een echte Esta waren, begonnen we met de Zeeverkeners. Totaal 2 Zeeverken-

ners vlogen over naar de Wilde Vaart. Maar wat zij niet wisten, was dat je bij de Zeeverkeners niet droog over de hindernisbaan zou komen. Zij moesten in het water over boten en touwen heen klimmen om vervolgens te worden verwelkomd door hun nieuwe staffid bij de Wilde Vaart. Uiteindelijk vloog er ook nog een staffid (Ewoud van Laar) over van de Esta's naar de Zeeverkeners. Maar ook hij werd weer verrast toen hij hoorde dat hij met een zwaar anker over de hele hindernisbaan heen moest en ook hij niet droog overkwam.

Toen uiteindelijk iedereen was over-

gevlogen begonnen de Bevers en Esta's met een leuke kennismaking met de nieuwe kinderen. Ook de Zeeverkeners en de Wilde Vaart hadden een leuke kennismaking met elkaar, maar gingen natuurlijk ook de boot op.

Helaas kwam er natuurlijk ook een eind aan deze leuke en mooie dag op de Van Woestikgroep. De kinderen gingen rond 12 uur lekker met hun vader of moeder mee naar huis.

En als je er zelf niet was ben je natuurlijk altijd welkom om een kijkje te nemen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: [www.vanwoestik.com](http://www.vanwoestik.com). Tekst en foto: inge-



zonden.